



Jezus leren kennen en volgen

Beleidsplan 2017-2020

Onze visie

Jezus Christus heeft ons de liefde van God laten zien en hoe God het leven bedoelt. We geloven dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om in woorden en daden te laten zien wie Hij voor ons wil zijn. We verlangen ernaar dat iedere moslim in ons land Jezus leert kennen en volgen en dat iedere christelijke gemeente een thuis biedt voor mensen met een moslimachtergrond. Samen met gelovigen die een moslimachtergrond hebben, willen we Jezus grootmaken en Hem volgen als Redder en Heer.

Onze missie

Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen en christelijke gemeenschappen om moslims in ons land gastvrij uit te nodigen, in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn en samen Hem te volgen als Redder en Heer. Evangelie & Moslims ondersteunt christenen met een moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen.

Ons werk

Drie kernbegrippen geven weer hoe we onze missie vormgeven. Ze hangen met elkaar samen. We helpen christelijke gemeenten oog te krijgen voor de vreugde van moslims die Jezus Christus leren kennen als hun Redder en Heer. Zo **ontdekt** een christelijke gemeenschap dat God van hen vraagt om het evangelie te delen met anderen. We bemoedigen christenen om **eropuit te gaan** om moslims te ontmoeten. Daar helpen we hen bij door inzet van onze medewerkers en met materialen. Als moslims volgelingen van Jezus worden, **verbinden** we hen met een christelijke gemeente. Daar **ontdekken** deze nieuwe gelovigen met andere christenen hoe zij samen Jezus kunnen volgen en **eropuit** kunnen **gaan** om te vertellen wie Hij is.



Ontdekken

In de samenleving wordt er heel verschillend gedacht over moslims. Christenen willen zich in wat zij zeggen en doen, laten leiden door Jezus. Evangelie & Moslims helpt christenen oog te krijgen voor de vreugde van moslims die Jezus Christus leren kennen als hun Redder en Heer. Vervolgens helpt Evangelie & Moslims christelijke gemeenten ontdekken wat God van hen vraagt in een samenleving waar ook moslims wonen.

>Evangelie & Moslims draagt dit uit met eigen media en programma's (websites, sociale media, nieuwsbrieven, publicaties, cursussen).

>Daarnaast bieden we input binnen het programma van kerken (themadiensten, gemeenteavonden) en aan christelijke media (artikelen en interviews).

Eropuit gaan

Voortdurend klinkt in de Bijbel de oproep om alles los te laten wat een belemmering kan vormen en uit te gaan om het evangelie bekend te maken en iedereen gastvrij uit te nodigen om samen Jezus te volgen. Evangelie & Moslims bemoedigt en ondersteunt christenen en christelijke gemeenschappen om deze stap naar moslims te maken.

>We bieden gemeenten en gemeenteleden begeleiding, methoden en materialen aan met als doel moslims te ontmoeten en daarbij iets van het evangelie te delen.

>Bepaalde doelgroepen vragen volgens ons nu extra aandacht. We proberen daarom samen met kerken in plaatsen en regio's waar deze doelgroepen sterk vertegenwoordigd zijn, missionair-diaconaal werk op te starten of te versterken.

Verbinden

Voor veel mensen die vanuit een moslimachtergrond tot geloof komen, is het volgen van Jezus een eenzame weg. Evangelie & Moslims wil hen verbinden met:

-een christelijke gemeente die in geloofsopbouw, pastorat en diaconaat aandacht geeft aan mensen met een moslimachtergrond die Jezus willen volgen,

-andere gelovigen met dezelfde achtergrond om elkaar te bemoedigen en samen te getuigen naar de gemeenschap waaruit ze komen.

>We bieden ambulante pastorale ondersteuning om zoekende moslims en zij die tot geloof komen, met christelijke gemeenten te verbinden en we zetten ons in dat zij daar ook diaconale en pastorale hulp krijgen.

>We bieden samenkomsten, conferenties, trainingen en lectuur aan voor deze doelgroep.

>We bemoedigen en helpen christenen met een moslimachtergrond om het evangelie uit te dragen (in de eigen omgeving, bij samenkomsten en via het internet).